

Protestantse Gemeente Tjalleberd-De Knipe

Liturgie voor zondag 31 januari 2021

- Orgel/pianospel
- Welkom en mededelingen
- Moment van stilte
- Bemoediging en groet
- NLB Psalm 63: 1 en 2 (eigen opname 8/16/2020 De Knipe)
- Gebed
- Loflied: NLB 195 (eigen opname 1/3/2021 Tjalleberd)

- Gebed bij de opening van de Schriften
- 1^e Lezing: Deuteronomium 18: 15-20 (NBV)
- NLB Psalm 111: 1, 2 en 5 (gesproken, begeleid door piano)



- 2^e Lezing: Marcus 1: 21-28 (NBV)
- Zingen: 'Alom verheffen zich de stemmen'
(gesproken en begeleid door piano)

Uit de bundel Zingende Gezegend (A.F. Troost) lied 260,
melodie NLB 755 (Toch overwint eens de genade)

1
Alom verheffen zich de stemmen:
demonen van verholen haat;
zij overschreeuwen ons en klemmen
zich vast aan wie hen ruimte laat,
en wie bezwerend tot hen komt
staat machteloos en zwijgt verstomd.

2
Niet slechts rondom ons zijn die stemmen,
terzijde, buiten ons bestaan,
zij zijn ook in ons, niet te temmen –
als leeuwen vallen zij ons aan.
Heer, is uw macht dan niet zo groot
als die van duivel en van dood

3
Godlof! Hoog boven al die stemmen:
één woord, één stem, een stem met macht,
die niet te stuiten al die stemmen
verjaagt, verdrijft, als licht de nacht,
tot eenmaal elke tegenstem
voorgoed verstomt en zwijgt voor Hem!

- Uitleg en verkondiging
- Meditatief orgel/pianospel
- Schriftgedicht

Verslag

*Naar onze gewoonte
gingen wij ter synagoge
om er ondersteboven
weer vandaan te komen.*

*Een man kwam daar te spreken
over wet en profeten,
de hoeken van ons leven.
We werden onderwezen.*

*Herkend door een onreine
geest, wist hij te bevrijden
wie daar in levenden lijve
weg zat te kwijnen.*

*Ongehoorde zaken.
Woorden stonden op als daden
om een ziel te raken
met goede genade.*

Alfred Valstar

- Lied: NLB 321:1,2,5 en 7
- Gebeden
- Mededelingen diaconie, bloemengroet
- Projectie collectiedoelen?
- Slotlied: NLB 416
- Zegen
- Lied: NLB 415
- Orgel/pianomuziek