

Liturgie voor de dienst op 5 januari 2020 ( Epifanie) in de Nij Brongergea Tsjerke in De Knipe  
Voorganger: ds. Siena Cossen-Hoekzema

Welkom en mededelingen  
Moment Stilte

**Eerste lied: lied 288 Goedemorgen welkom allemaal**

Bemoediging en drempelgebed

**Elkaar de vredeswens als nieuwjaarsgroet  
toezingen met lied 147 ( ZvZZ)**



1. Vre - de wens ik je toe. Lief - de wens ik je toe.  
2. Ze - gen wens ik je toe. Aan - dacht wens ik je toe.

1. Mo - ge God je be - hoe - den, leef met zijn lief - de. Vre - de wens ik je toe.  
2. Dat er men - sen zijn met wie je kunt de - len. Ze - gen wens ik je toe.

Gebed

**Zingen Loflied 482: 1 en 3 Er is uit 's werelds duistere wolken**

Lezing uit N.T. Mattheus 2: 1-12 ( door lector Antje de Jong)

**Zingen lied 476: 4 Wijzen uit het Oosten**

Gedicht De reis van de drie koningen ( Martinus Nijhoff, oorspronkelijk The Journey of the Magi van T.S.Elioth

**Verbindend orgelspel ( gekleurd door Epifanie)**

Overdenking: Op reis gaan

**Zingen: lied 701 Zij die op de sterren reizen ( ZvZZ )**

Mededelingen van de diaconie en de bloemendienst  
Gebeden  
Inzameling van de gaven

**Slotlied 496: 1 en 3 Een ster ging op uit Bethlehem.**

Wegzending en zegen ( beantwoord met zingen van lied 147  
( ZvZZ) Yn it Frysk

Frede winskje ik dy. Leafde winskje ik dy.  
Mei God dy behoeddzje, libje syn leafde.  
Frede winskje ik dy.

Seine winksje ik dy. Leafde winskje ik dy.  
Dat der minsken binne dy't om dy jouwe.  
Seine winskje ik dy.

