

waar bent u God waar kan ik u vin-den?
u was mij dik-wijls zeer dicht - bij in een
woord, een mens, een lied
als een rots on-der mijn wan - ke - le
voe-ten was u de grond on-der mijn be - staan
waar bent u God waar kan ik u vin-den?
zoe-kend ben ik, tas-tend in het dui-ster
don-ker is de on-ze-ker-heid hoe-veel zie-ken nog,
do-den, een - za-men, hoe-lang nog dit
on - ge - rust ben ik, angst en
on-rust heb-ben mij in hun macht

waar bent u God waar kan ik u vin-den?
 ik wan-kel, dreig te val-len
 waar is mijn rots, de grond van mijn be-staan?
 de tuin zingt en ju-belt het
 uit bent u daar? bent u daar? bent u daar?
 een zwaai, een kaart, een vro-lijk boe-
 ket bent u daar? bent u daar? bent
 u daar? ik weet het God, ik
 wéét het, dáár kan ik u vin-den!
 u was mij al die tijd on-ge-dacht dicht -
 bij dich-ter-bij dan ik kon den-ken...