

ORDE VAN DIENST ZONDAG 28 AUGUSTUS 2022

Orgelspel vd dienst: Heures Mystiques - Léon Boëllmann
- Tempo di marcia
- Allegro moderato

Oefenen voor de dienst ‘Als de wind als de adem’

Welkom – mededelingen

DIENST VAN VOORBEREIDING

orgelspel: - Lento (Léon Boëllmann)
Stilte

Bemoediging – groet -drempelgebed

V. Onze hulp is de naam van de Heer

A. SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE

V. die trouw is tot in eeuwigheid

A. EN NIET OPGEEFT WAT HIJ BEGONNEN IS TE DOEN

v. Wees de grond onder onze voeten

A. EN HET DAK BOVEN ONS HOOFD

v. Wees de stem in onze stilte

A. EN HET OOR DAT ONS VERSTAAT

v. Wees de ziel van onze gedachten

A. EN DE DRIJFVEER VAN ONZE HANDEN

v. Wees bron van enthousiasme

A. EN VOEDER VAN LEVENSVREUGDE

v. Inspireer ons deze dag

A. MET UW GEEST EN GEEF ONS KRACHT

V. Genade...

Zingen ‘Nog voor wij woorden hebben’ tekst: Sytze de vries, melodie: lied 968 ‘de ware kerk des Heren’. Uit: Jij, mijn adem. Verzamelde liederen, lied 26.

Nog voor wij woorden hebben
Vat Gij on in het oog.
Meer dan wij durven dromen
Houdt Gij ons leven hoog.
Gij brengt onszelf ter sprake
Als toekomst ongedacht,
Verzadigt ons verlangen
Dat op de vrede wacht.

Nog voor wij durven leven
Hebt Gij ons met uw Geest
De liefde ingeademd,
De liefde allermeest.
Herboren uit den hoge
Zijn wij van uw geslacht,
Als kinderen van morgen
Elkaar hier toegedacht.

Nog voor wij kunnen heten
Hebt Gij ons al gekend,
Genoemd en aangesproken,
Tot liefde voorbestemd.
Nooit raken wij verzwegen
Maar worden als een kind
Dat, bij zijn naam geroepen,
Een nieuw vertrouwen vindt.

Gebed om ontferming

loflied lied 304

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Geest

Bijbellezing: Prediker 1: 2-11 (niet op de beamer!)

Zingen lied 700

Gedicht Gewoon. Michael van Oostende

Ik weet niet waarom het leven is
gras groeit zonder betekenis
bijen maken honing zonder het te verkopen
en de zee beweegt gewoon

Ik weet niet waarom het leven leeft
bevers bouwen dammen zonder een hypotheek
vogels fluiten ook als ze geen publiek hebben
en de zee beweegt gewoon

We luisteren naar Stef Bos en Frank Boeijen <https://youtu.be/zK8UDQ6201E>

Uitleg en verkondiging

Zingen ‘Als de wind als de adem’

Refr.: Als de wind, als de a-dem, is uw stem in ons le-ven, naar het
beeld van uw lief-de, hebt U ons vorm ge-ge-ven.
Als een lamp in het dui-ster, als de zin die ik wacht, klinkt uw
stem en ik lui-ster, naar een toe-komst die lacht:

1 Als een lamp in het duister,
Als de zin die ik wacht,
Klinkt uw stem en ik luister,
Naar een toekomst die lacht:

Ref.

2 Want Uw woord is als water
In het hart der woestijn,
Als een hand op de schouder
Van wie hulpeloos zijn:

Ref.

3 Want U hebt ons bewogen
In het lied dat ons draagt
Bent het licht in de ogen
dat ons heeft aangeraakt

Danken – bidden – stil gebed – Onze Vader

Collecte

Zingen lied 910: 1 en 3

Zending en zegen