



ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAGMORGEN 16 NOVEMBER 2022 IN DE KNIPE

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Orgelspel

Moment van stilte

Bemoediging/ groet

Aanvangslied (allen gaan staan): Lied 107, 1 en 3 uit ZZZ, Vol
verwachting zijn wij gekomen. Hierna gaat de gemeente zitten

Drempel- en Kyrië gebed

Loflied: Lied 657: 1, 3 en 4 Zolang wij adem halen

Inleiding thema: 'Troost bij verlies'

Luisterlied: Uit de CD Pinksteroratorium: nr 21 Aan het einde van
dit leven neemt Gods Geest de laatste adem in Haar grote waaien
op. Onze geest wordt weer verenigd met God die haar gegeven
heeft. En wat er blijft wordt in lucht en aarde opgenomen voor
leven dat opnieuw ontstaat. Niets gaat verloren.

Lezing 1: Job 14: 7 t/m 10. Daar spreekt Job:

'Voor een boom is er altijd hoop: als hij wordt omgehakt, loopt hij
weer uit, er blijven nieuwe loten komen. Al wordt zijn wortel in de
aarde oud, al gaat zijn stronk dood in de grond, zodra hij water
ruikt, bot hij weer uit en vormt twijgen, als een jonge scheut.
Maar een mens sterft en hij ligt terneer. Hij blaast zijn laatste
adem uit - waar is hij dan?

Zingen: Lied 807: 1 en 2, Een mens te zijn op aarde

2e lezing:

Job 17: 15 t/m 16 'En waar is dan mijn hoop, mijn hoop, wie kan die nog bespeuren? Daalt zij met mij af naar het dodenrijk? Dalen we samen af in het stof?'

Job 19: 25 t/m 27 'Maar ik weet: mijn redder leeft, en Hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook geschonden is, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal Hem aanschouwen, ik zal Hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen.'

Job 38: 1,3 'Toen kreeg Job antwoord van God vanuit de storm. God zei: 'Sta op, Job, wapen je; Ik zal je ondervragen, zeg Mij wat je weet'.

Job 42: 5,6 'Ik heb U horen spreken, God, en nu heb ik gezien Wie U bent. Daarom zal ik verder zwijgen, nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan.'

Zingen: Lied 807: 5 en 6, Een mens te zijn.....

Overdenking

Zingen: Lied 791: 1, 2, 4 en 6 Liefde, eenmaal uitgesproken

Gebeden: Dankgebed-Voorbeden-Stil gebed- Onze Vader

Mededelingen diaconie

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 700, vs 1 en 3

Heenzending en zegen

Antwoord allen: Lied 425, Vervuld van uw zegen